

Brieven aan Sint-Paulus september 2023 1616

Toen het avond was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter: `Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatsten het eerst.’

De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie. De eersten verwachtten toen dat ze meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een denarie. Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar: `Die laatsten daar hebben één uur gewerkt, en u stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben.’

Maar hij gaf een van hen ten antwoord: `Vriend, ik doe je geen onrecht. We waren het toch eens geworden voor een denarie? Pak je geld maar aan, en ga. Ik wil die laatste evenveel geven als jou. Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?’

Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’



Paulusfestijn. Mensen samen brengen.

We kregen deze reactie op ons Paulusfestijn van 3 september.

Aansluitend op de eucharistieviering van zondag jl. kan ik u melden dat ik na de viering een gesprek had met father Morris Ibiko.

Ik heb hem heden laten noteren op de lijst van UMEC (union mondiale des enseignants catholiques) te Rome (Vaticaan).

Op die wijze blijft hij in contact met deze wereldunie en kan er mogelijk gekeken worden om hem op een of andere wijze te helpen.

Ik hoop u en father Morris hiermee van dienst te zijn.

GB

Father Morris Ibiko was onze eregast op 3 september. Hij zet zich in Zuid-Soedan in voor het onderwijs en de opleiding van jongeren. In een land waar slechts 27% van de bevolking kan lezen of schrijven, is dat een hele opgave.

ZINGEN VOOR KERSTMIS !

Wil je genieten van een ‘zaalige’ Kerst door zelf mee te zingen ?

Twijfel niet en sluit je **tijdelijk** aan bij de **Kerstactiviteiten** van het **Sint-Pauluskoor** te Westmalle.

Je kan zingen op :

- ... december : Kerstevocatie in de Sint-Elisabethkerk te Zoersel
- 24 december : Middernachtmis in de Sint-Martinuskerk Westmalle
- 25 december : Plechtige Eucharistieviering in de Sint-Pauluskerk van Westmalle.

Jouw engagement duurt slecht 2 maanden :

- Vanaf 2 november tot en met 21 december, elke donderdagavond deelnemen aan de repetities in het Sint-Pauluszaaltje te Westmalle van 19u45 tot 21u45.
- Op zaterdag 18 november deelnemen aan de koorvoormiddag eveneens in het Sint-Pauluszaaltje van 9u tot 13u.

Schrijf je vlug in bij :

- Luc De Roeck, lucderoeck2@gmail.com , 0491 641 848
- Lut Janssens, lutjanssens1@telenet.be , 0472 922 313 of
- Stefan Willems, stefwillems@yahoo.com , 0473 535 212



Gedicht.

Psychose

Ik zie haar ogen leeg dromen
weg uit innerlijke begrenzing en veiligheid
en strek mijn armen
te kort, te licht om haar op te vangen
In haar verbrokkelde wereld
brengt ze soms een dans
donker voor haar jonge vrouw zijn

De schouders te hoog opgetrokken
verzamelt ze de angsten
en laat me ontdaan achter
als ik haar niet wiegen mag
Voert vergeefse strijd om redelijkheid
en vaste grond onder haar voeten,
grijpend naast elk beeld van realiteit
Dan glijdt ze weg in diepe krochten
zingt er haar droevig lied
Kijk hoe ze verder gaat
zich verwijdert
Mijn roepende handen
Blijf hier!
Ik haal u niet meer in
LL



Ontdekkingen op onze website.

Als je op onze website klikt op “Gelovig beleven” en dan op “Spiritueel voedsel”, (het kan ook rechtstreeks met deze link; [Spiritueel voedsel – Homilie – Sint Paulusparochie Malle – Zoersel \(stpaulus-mallezoersel.be\)](http://stpaulus-mallezoersel.be) dan vind je een aantal homilies en onderaan het “Evangelie van vandaag”. Daar staat niet alleen het evangelie, maar ook alle teksten voor een gebedsviering die dag en de heilige die op die dag gevierd wordt. Zo ontdekte ik dat Europa drie patronessen heeft. Even doorklikken en je vindt deze informatie.

Halverwege de XIV eeuw, toen Europa werd geteisterd door de Zwarte Dood en de christenen verdeeld waren en beschaamd werden door het verblijf van de Paus in Avignon, weerklonken profetische stemmen die opriep tot eenheid binnen de Kerk, mede in verband met de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland.

Tot deze stemmen, die van het noordelijke Zweden, via heel Midden-Europa tot aan de Middellandse Zee weerklonken, rekent men de Heilige Birgitta van Zweden (1303-1373). Een heilige die bij uitstek thuishoort in de reeks vrouwen die het geweten van Europa wakker schudden en de christelijke grondslagen van het continent tot leven wekten.

Dankzij de opleving van de devotie tot de Heilige Birgitta en nieuwe studies naar haar leven en werk, werd besloten haar samen met de Heilige Catharina van Siena en de Heilige Theresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), tot mede-patrones van Europa uit te roepen. Op 1 oktober 1999 verklaarde de Heilige Paus Johannes Paulus II hen tot voorspreeksters voor de volkeren van Europa.

Vraagje: Zou België een patroonheilige hebben? Even Googelen en ja hoor!! Dit is hem.

De Heilige Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen. Verder is hij patroonheilige van België en wordt hij aangeroepen als patroon van maagden, religieuze gemeenschappen, van het huisgezin en van stervenden. Paus Pius IX heeft de Jozef in 1870 uitgeroepen tot beschermer van de kerk.



Pak je agenda!!

De vakantieperiode is voorbij en het parochieleven schiet in gang. Hier komen enkele initiatieven die (buiten de wekelijkse vieringen) de moeite waard zijn.

- vrijdag 13 oktober om 19u30 in de Sint-Pauluskerk, Theatervoorstelling "Bidboek".
- Zaterdag 21 oktober om 20u in de Sint-Laurentiuskerk, concert met Lisa del Bo 'Niet Alleen'
- Van 21 oktober tot en met 1 november telkens van 10 tot 17u. in de Sint-Laurentiuskerk, tentoonstelling naar aanleiding van 50 jaar Sint-Laurentiuskerk.
- Woensdag 1 november om 11u in de Sint-Pauluskerk, plechtige Allerheiligenviering, feestelijk opgeluisterd door het Sint-Pauluskoor.
- Donderdag 2 november om 19u. in de Sint-Pauluskerk, Allerzielen. Samen met het Ad Infinitumkoor herdenken we de overledenen van het voorbije jaar.
- Zaterdag 16 december om 20u. in de Sint-Pauluskerk, kerstvertelling met het hoornkwintet Horn-Revival en het Mannenkoor De Kaaters.

- Zondag 24 december om 18 of 19u. in de Sint-Pauluskerk, Kerstviering met onze jeugd.
- Zondag 24 december om 24u. in de Sint-Martinuskerk van Westmalle, middernachtmis, feestelijk muzikaal opgeluisterd met koormuziek.
- Zondag 25 december om 11u. in de Sint-Pauluskerk, Kerstviering, feestelijk muzikaal opgeluisterd met koormuziek.

Iedereen is van harte welkom.

Kaartnamiddagen.

De kaartnamiddagen starten weer. 1^e afspraak op

- **maandag 25 september om 13u30. in het Zaalte**

Veel plezier!!!



Agenda.

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.

Het Zaalte is open voor het zondagsaperitief op de eerste zondag van elke maand, telkens na de mis van 11u. Volgende keer op 1 oktober.

- **donderdag 21 september**
 19u45. Repetitie Sint-Pauluskoor. We bereiden Allerheiligen op 1 november voor.

- **zaterdag 23 september**
 18u. Eucharistieviering.

- **zondag 24 september**
 11u. Gebedsviering

- **maandag 25 september**
 13u30. Kaartnamiddag

- **donderdag 28 september**
 19u45 Repetitie Sint-Pauluskoor. We bereiden Allerheiligen op 1 november voor.

- **zaterdag 30 september.**
 18u. Gebedsviering. Intentie: Josée De Backer en Louis Van Deuren.

- **zondag 1 oktober**
 11u. Eucharistieviering
 12u. Zondagsaperitief

- **maandag 2 oktober**
 9u30. Repetitie Ad Infinitumkoor.
 13u30. Kaartnamiddag

- **woensdag 4 oktober**
 18u. Theatervoorstelling Bidboek. Voorbereiding

- **donderdag 5 oktober**
 19u15. Repetitie Sint-Pauluskoor. We bereiden Allerheiligen op 1 november voor.

- **zaterdag 7 oktober**
 18u. Eucharistieviering.

- **zondag 8 oktober**
 11u. Gebedsviering.

- maandag 9 oktober

13u30. Kaartnamiddag.

20u. Parochieteam

Tot volgende keer!!