

Brieven aan Sint-Paulus november 2023 1620

Ook degene die de twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei: `Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.”
Zijn heer zei tegen hem: `Uitstekend, goede en trouwe dienaar, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen.
Kom delen in de vreugde van je heer.”



Vervanging van de ramen in de hal van de kerk. We hebben uw steun nodig.

De Kerkraad van onze parochie heeft de afgelopen jaren reeds heel wat investeringen gedaan om de toekomst van ons prachtige kerkgebouw te verzekeren en aan te passen aan de huidige energie besparende normen. Zo kan je reeds twee jaar genieten van de nieuwe beglazing, met hoge isolatiewaarde, in de schuine daklichten. De nieuwe verwarming zorgt voor een aangename temperatuur, dankzij het hoge rendement van de moderne ketel.

Nu gaan we weer een stapje verder. In de loop van 2024 vervangen we de grote, verticale raampartijen. Die bestaan nu uit enkel glas. Ook hier wordt geopteerd voor een beglazing met hoge isolatiewaarde. De voorstudie en het aanbestedingsdossier werden reeds opgemaakt door AID architecten van Malle.

De studie en de opmetingen wijzen uit dat de te vervangen glasoppervlakte circa 100 m² bedraagt. Het totale investeringsbedrag bedraagt ongeveer 100.000 EUR.

Onze vorige investeringen werden grotendeels gefinancierd door de gulle steun van de gemeente Malle en de gemeente Zoersel, ook het Vlaamse Gewest deed zijn bijdrage

met een mooie subsidie. Voor onze nieuwe investering kunnen we weer rekenen op de bereidwillige medewerking van Malle en Zoersel, een nieuwe subsidie van het Vlaamse Gewest is niet mogelijk.



Vandaar de idee om aan te kloppen bij de vele sympathisanten van onze Paulusparochie. Ook jullie kunnen bijdragen in ons nieuwe project en wel op de volgende manier. De plannen van de nieuwe ramen worden geafficheerd in de kerk. Je kan een deeltje van de oppervlakte kopen volgens het volgende systeem :

- 1000 EUR = 1 m²
- 100 EUR = 1/10 m²
- 10 EUR = 1/100 m²

Je bijdrage kan je storten op de rekening van “Kerkfabriek Sint-Paulus Westmalle” : BE17 1460 5474 5121 met vermelding “sponsoring verticale ramen”.

Wij vermelden de sponsors op de plannen in de kerk.

Wij danken je nu reeds voor wat je milde hand ons wil schenken !

Dankbare en hartelijke groet,
Namens de Kerkraad,
Luc De Roeck, voorzitter

Ontmoeting met de Andere

Het klinkt zo zwaar en toch zo ernstig
wanneer we denken dat Gij als een aardschok
onze ziel aangestoten hebt
Met één klap haalt ge ons uit onze comfortzone
waar we zelfgenoegzaam lagen te dromen

Heel ostentatief haalt ze de schouders op
haar opgeheven handpalmen weren af
Ik ben geen heilige he, ben ook maar een mens
Ik zal er vlug mijn" ikje" bijhalen
want nederigheid is niet mijn sterkste kant

Zie haar daar nu staan
zo oncomfortabel in kleinheid verdrongen
Het hart wil zo veel vertellen
kijkt naar Hem
in zwijgen dat hartstochtelijk roept



Zal ze nu de cruciale keuze maken
want haar kleine lijden
brengt het grote verlangen hoop te vinden
in Zijn Liefde die zo onfeilbaar is

Geloven is genade
Zijn nabijheid een geschenk
en eerst is er de beslissing
Hem te willen kennen

Hier ben ik....hier ben ik
wat schots en scheef, verfrommeld, zo aangedaan

En Hij komt dichterbij
spreekt zonder taal
want wankele zielen rechten is Zijn droom

De digitale adventsretraite 2023 van de jezuïeten

Baan een weg voor de Heer (Jesaja 40,3) is de titel van de digitale adventsretraite in 2023. De retraite gaat op 3 december van start, de eerste adventszondag. Het gebedstraject eindigt met Kerstmis. Het is de negentiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen ruim 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bastiaan van Rooijen.

Het jaarlijks terugkerende gedachtenisfeest van Jezus' komst helpt ons open te komen voor de wijze waarop God binnenkomt in onze eigen levens. "Deze retraite heeft als doel ons gevoelig te maken om een uitnodiging te horen: de uitnodiging om op weg te gaan naar het feest van de geboorte van Jezus", zegt auteur van de digitale retraite Bastiaan van Rooijen sj. "Dit is een persoonlijke weg. Uw weg. Er zijn immers evenveel wegen richting God als er mensen zijn. Hopelijk kunnen de dagelijks aangeboden Bijbelteksten en gebedspunten u op uw weg inspireren."



Hoe deelnemen?

U kunt zich je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Beste zanger, zing mee

Samen vieren... daar hoort muziek bij.

In de Sint-Pauluskerk doen over enkele weken onze jongeren hun **naamopgave**. Ze doen dat op zaterdag **25 november**. Jeugdige en minder jeugdige zangstemmen en muziek zorgen ook daar voor dat tikkeltje meer. We beginnen hiervoor te repeteren om **16u30**, nadien zal de viering plaatsvinden (om 18u00) en nadien krijgen jullie nog een lekker kleinigheidje.

En verder, jawel ... kerstavond komt in zicht! De gezinsviering gaat dan naar goede gewoonte door in de Sint-Pauluskerk om **18u (op 24 december)**. Hopelijk komt jouw warme stem daar ook mee voor de ultieme kerstsfeer zorgen. Voor deze viering komen we enkele keren samen om te repeteren. Deze data zullen zo snel mogelijk doorgegeven worden.



Laat je alvast even weten of je er 25 november en 24 december kan bijzijn? Alvast bedankt!

Hopelijk tot dan! Muzikale groetjes
Laurens

KLIMAATMARS ZONDAG 3 DECEMBER 13U BRUSSEL-NOORD

Stap mee in de Klimaatmars.

De Klimaatmars is een jaarlijks initiatief van de Klimaatcoalitie, een nationale vzw die meer dan 100 organisaties verenigt rond klimaatrechtvaardigheid.

We stappen voor onze toekomst, een toekomst waarin biodiversiteit groeit, waarin menswaardigheid centraal staat en internationale solidariteit ons handelen drijft.

We stappen voor het recht op leven en op een gezond milieu. op gezond voedsel waarvan de productie de planeet en de mensenrechten niet onderuit haalt.

We stappen omdat niemand mag achterblijven.

Klimaatrechtvaardigheid is voor iedereen, ongeacht economische situatie, gender, achtergrond, beperking of etniciteit.

Wie graag wil aansluiten met de delegatie uit Malle kan dit laten weten aan Vinus Bleyen, vinusenora@skynet.be, 0470/216705.

Agenda.

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.

Het Zaalje is open voor het zondagsaperitief op de eerste zondag van elke maand en op hoogdagen, telkens na de mis van 11u. Volgende keer op 1 november, Allerheiligen en op 3 december.

- woensdag 15 november

14u. Kring 12

20u. Algemene vergadering van onze VZW.

- donderdag 16 november

19u15. Repetitie Sint-Pauluskoor. We bereiden Kerstmis voor.

- zaterdag 18 november

9u. Koorvoormiddag

18u. Gebedsviering.

- zondag 19 november

11u. Eucharistieviering

- maandag 20 november

13u30. Kaartnamiddag.

- dinsdag 21 november

11u. Uitvaart van dhr. André Hoes.

19u. Charismatische vernieuwing.

- woensdag 22 november.

14u. Kring 12.

- donderdag 23 november

20u. Repetitie Sint-Pauluskoor. We bereiden Kerstmis voor.

- vrijdag 24 november

18u. Sint-Pauluskoor. Ceciliafeest.

- zaterdag 25 november

15u30. 1^e communie voorbereiding

18u. Eucharistieviering.

- **zondag 26 november**
11u. Gebedsviering.
- **maandag 27 november**
13u30. kaartnamiddag
- **woensdag 29 november**
14u. Kring 12.
- **donderdag 30 november**
19u15. Repetitie Sint-Pauluskoor. We bereiden Kerstmis voor.
- **zaterdag 2 december.**
18u. Gebedsvieringviering.
- **zondag 3 december**
11u. Eucharistieviering
12u. Zondagsaperitief in het Zaalte
- **maandag 4 december**
9u30. Ad Infinitumkoor repetitie.
13u30. Kaartnamiddag

Tot volgende keer!!