

Brieven aan Sint-Paulus juni 2024 1714

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. 'Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.'

Hij zei verder: 'Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.'

Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.



1 september 2024 Paulus Festijn !!! Uitnodiging

De verticale ramen van de kerk krijgen hoog rendementsglas. Hiervoor is een groot bedrag nodig. Met een gezellig samenzijn willen we een stukje van dat bedrag samenbrengen.

Met een BBQ moet dat lukken !!!

We nodigen iedereen uit, maar we moeten rekening houden met de grootte van het zaaltje. Dus tijdig inschrijven is heel belangrijk.

BBQ 25€ aperitief en dessert zijn inbegrepen. **kinderen 15€.**

Wanneer? **Op zondag 1 september om 12 uur, na de gebedsviering van 11u.**

Inschrijven kan

- online via : https://stpaulus-mallezoersel.be/?page_id=6373 Paulus Festijn
- of dit formulier in de bus van 't Pastorietje : **voor 20 augustus**

Paulusfestijn

Naam : Aantal volwassenen : Aantal kinderen:

De inschrijving is definitief na betaling aan VZW Sint Paulus BE19 4049 1163 1112
met vermelding Paulus Festijn



Samen naar de Cinema uitnodiging

En niet zo maar naar een bioscoop!!!!

Daar zorgt Lars Eilers voor. Lars is een jonge bekende in onze parochie. Hij was actief bij Splash en op de Sint-Paulusfeesten. Zijn familie doet vrijwilligerswerk in onze gemeenschap.

Lars is gestart met een origineel project: films vertonen op bijzondere locaties. En uiteraard komt dan onze **Sint-Pauluskerk** bij hem in beeld.

Op 26 juli komen zo een aantal “verhalen/dimensies” samen:

- een duwtje in de rug voor ondernemende jonge mensen,
- een film waarvan de inhoud past in een kader dat uitnodigt tot stilstaan en bezinning,
- een sociale dimensie. Het project loopt in samenwerking met Huize Walden. De lage inkomprijs zorgt ervoor dat iedereen kan deelnemen.
- gelegenheid tot samenzijn.

“Wil” is een Belgische film geregisseerd door Tim Mielants, gebaseerd op de roman van Jeroen Olyslaegers. Het verhaal speelt zich af in het door de nazi’s bezette Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog en volgt Wilfried Wils, een jonge politieagent die worstelt met zijn loyaliteit tussen collaboratie en verzet. Terwijl hij geconfronteerd wordt met morele dilemma’s en levensbepalende keuzes, biedt de film een indringende blik op moed en persoonlijke verantwoordelijkheid. “Wil” is een meeslepend verhaal over de dunne lijn tussen goed en kwaad in tijden van oorlog.



Hoe verloopt het praktisch?

Op vrijdag 26 juli kunnen we **vanaf 19u30** aan onze **Sint-Pauluskerk** (Sint-Pauluslaan 2, Malle) genieten van een hapje en een drankje.

De **film** begint om **21u.** en duurt een kleine 2 uur.

Inkom: 5€.

Tickets kunnen ter plaatse aangekocht worden. Vooraf bestellen kan ook via deze link: [Goesting In Cultuur | Malle Curieus | Vlaams Gewest \(curieusmalle.be\)](#)

Zeker een aanrader.

Dichten

Soms is het als een evenwichtsdans op een dunne koord
met aarzelend waaien van armen en benen
en wordt het gouden, hemelse stof van de armen geschud
om weer de voeten te boren in de aardse zwaarte en no-nonsens-realiteit

Hemel, mijn God, het is een zwieren en zwaaien op en neer
van hier naar ginder en wanhopig zoeken naar rechtlijnigheid

want is het aardse soms warm en gezellig,
een zekerheid in kennen verankerd
toch blijft er hunkeren ,als een weemoed
een sterke roep om daar te zijn
bij engelenzang, harpen en cymbalen
waar volkomenheid in eeuwige rust verkeert

Dan zijn zij er weer die vragen en zeggen:
blijf hier ik heb u nodig,
wij zijn mensen, weet je wel la condition humaine...
en ik leg mijn verheven streven neer
want ik wil u niet verlaten,
wij kleine wezentjes samen die leren er voor elkaar te zijn.

Zal ik de mens bezingen ! ?
want wat er zich afspeelt diep in mijn hart
is het gedeelde deel van al wat ons omvangt
Geen menselijkheid zal ons vreemd zijn
en wat u zo levendig treft laat ook zijn print in eigen ziel



De schepping is geen brokken-doos
waar, als een losgeslagen mozaïek
ieder stukje op zichzelf dwaalt.
Er is die kracht zo groot die ons samenbrengt in mysterie
en ieder deeltje kent zijn vervulling
in het schitteren van de vele anderen

En soms...toch weer...bij het trillen van een mooie zomeravond
of de zachte bries van een lentemorgen,
wanneer poëzie mijn enige taal is
vlieg ik...vlieg ik nog even weg in verlangen
en tracht de geheime boodschap van Hem die liefde door onze zielen jaagt,
in lettergrepen te vinden.

LL

Afscheid van pastoor Frans en pater Stan.

De pastorale eenheid 'Martha en Maria' nam in de kerk van Sint-Antoonius afscheid van pastoor Frans Wouters en pater Stan Boden. Onze bisschop, Johan Bonny, ging voor in deze viering.



Pastoor Frans benadrukte het belang van de vrijwilligers voor onze geloofsgemeenschappen.

Pater Stan bedankte iedereen. Dank zij de samenwerking met vele mensen bleef hij zelf jong van geest en hart.

Pastoor Frans en pater Stan, wij weten niet waar jullie verdere leven jullie zal brengen, maar als jullie hulp nodig hebben bij één of ander project, spreek onze vrijwilligers dan gerust aan. Wij hopen zo het contact met jullie te onderhouden.

In memoriam Johanna (Jo) Dogge

Op maandag 1 juli had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Johanna Dogge, weduwe van André Suijkerbuijk. Zij werd geboren te Steenberg (Nederland) op 28 januari 1933 en overleed te Malle op 22 juni 2024.

Jo was een graag geziene gast op de bijeenkomsten van Ontmoeting. Zij was de belichaming van een positivo. Problemen werden opgelost, met een "niet zeuren" werd er niet te lang bij stilgestaan. Zo ging zij weer over tot haar vrolijke orde van de dag. Reizen, etentjes thuis of elders, uitstappen, het behoorde allemaal tot het repertorium van deze levensgenieter.

Zij onderhield warme contacten met haar familie en haar talrijke vrienden, want genieten van het leven deed ze liefst samen met anderen.

Wij vragen ons Heer dat hij Jo opneemt in Zijn eeuwige vreugde. Zijn hemel zal met Jo zeker nog vrolijker worden.



Agenda.

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.

Het Zaalte is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van elke maand. Volgende keer is dat op 4 augustus.

- vrijdag 12 juli.

11u. Uitvaart van Jeannine Huylebroeck.

- zaterdag 13 juli.

11u. Kerkkuis

18u. Eucharistieviering.

- zondag 14 juli.

11u. gebedsviering

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- **dinsdag 16 juli**
19u. Charismatische vernieuwing.
- **zaterdag 20 juli.**
10u. VZW Sint-Pauluscentrum, algemene vergadering.
18u. Eucharistieviering.
- **zondag 21 juli.**
11u. Gebedsviering
13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- **maandag 22 juli.**
9u30. Paulusfestijn voorbereiding
20u. Parochieteam.
- **vrijdag 26 juli**
19u30. Zomerterras.
21u. filmvoorstelling "Wil"
- **zaterdag 27 juli**
18u. Eucharistieviering.
- **zondag 28 juli**
11u. Gebedsviering
13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- **donderdag 1 augustus.**
19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst.
- **zaterdag 3 augustus.**
18u. Gebedsviering.
- **zondag 4 augustus.**
11u. Eucharistieviering.
12u. Het Zaalje is open voor het zondagsaperitief
13u30. Afrikaanse gebedsviering.

Tot volgende keer!!