

Brieven aan Sint-Paulus juli 2024 1715

Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen: 'Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan.' Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren.



In memoriam Jeannine Huylebroeck

Op 12 juli had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Jeannine Huylebroeck. Zij werd geboren te Antwerpen op 10 juli 1942 en overleed te Borgerhout op 5 juli 2024.

“Jeannine was een zondags kind een gelukskind, ze was een rasechte Antwerpse sinjoor, opgevoed boven het café van de Statiestraat te Antwerpen. Haar moeder Clémence en vader Camille waren de tweede generatie Scheers die het café uitbaatten, zo’n 16 jaar welgeteld.

Ze spijbelde dikwijls en kuierde graag rond op de Keyserlei. Haar ouders kregen daar lucht van en ze staken haar in het St. Jozef internaat te Borsbeek. Als verwend nest kreeg ze geregeld geld en snoep en met deze troeven liet ze door anderen haar huiswerk maken en lastige taakjes voor haar uitvoeren.

Met José maakte ze vele reizen, met of zonder ouders, naar Duitsland, Frankrijk tot zelfs de Russische grens.

Jeannine werkte voor Mr. Delens bij de firma Edidel, een reclamebureau, zij was daar personeelschef, dit is zo’n 44 jaar geleden in 1980. Ze waren daar zeer content van haar werk en af en toe, zoals toen gebruikelijk was, moest ze mee op de lappen om de dag nadien een dagje te verslappen. Hier nam ze Maggy, een schoolverlater, voor een periode van 2 jaar aan, een samenwerking en vriendschap die vanaf toen niet meer stuk ging.

Ondertussen was haar vader gestorven en woonde ze samen met haar moeder. Neef Walter had haar opgedragen om te stoppen met werken en voor haar te zorgen en zo geschiedde. Jeannine werd een mantelzorger avant la lettre tot ook haar moeder kwam te gaan.

Zo'n zes à zeven jaar geleden, we zijn de tel al kwijt door de covid, had ze het zéér moeilijk. Ze kreeg het verdict dat ze longfibrose had. Ze sukkelde al met de ziekte van Menière en had haar leeftijd tegen. Door de zware medicatie kreeg ze donkere gedachten maar met de steun van al wie haar dierbaar was, is ze er terug bovenop gekomen.



De laatste maanden en dagen uit je leven, waren een zware beproeving. Zware rugklachten en een nieuwe heup operatie tot gevolg, draaide voor jou de verkeerde richting uit. Helse pijnen heb je doorstaan. De immer goedlachse Jeannine werd moedelozer met de dag. Je hebt gevochten als een leeuw, dapper en strijdvaardig tot je laatste zucht.

Jeannine wij willen u bedanken voor al het plezier dat we met u mochten beleven. Uw positieve kijk op het leven, uw sterke wilskracht, uw warme oprechte vriendschap zullen wij in onze harten dragen. En om het in uw eigen woorden te zeggen, niks uitstellen en profiteren mannekes.”

Wij bidden dat Ons Heer deze levensgenieter opneemt in Zijn hemelse glorie.

Midzomernacht

Het licht in de wereld
Het licht in onszelf

**De dagen van licht
alsmaar langer zichtbaar**

**Het licht in ons
alsmaar voelbaar**

In dat licht zien we het duister
In de duisternis ontmoeten we weer het licht.



**Licht en duister
Hoop en geloof
brengen alles samen
naar de expressie van het hart
van alle bestaan
dat ons verbindt
met een brandend vuur,
een passie
van eeuwige liefde.**

Een nieuw hoogtepunt van licht,
ons Goddelijk bestaan,
dat elke dag verder groeit.

Uitnodigingen

1. **Filmvoorstelling** Op **vrijdag 26 juli** kunnen we **vanaf 19u30** aan onze **Sint-Pauluskerk** (Sint-Pauluslaan 2, Malle) genieten van een hapje en een drankje. De **film "Wil"** begint om **21u.** en duurt een kleine 2 uur. Inkom: 5€.



2. De Solidariteitswerkgroep A.Z. Voorkepen, Malle nodigt u en uw partner van harte uit op een gezellig etentje met Inge Debrouwere, bezielster van **Tapori Ecuador**, een project voor laagdrempelige gezondheidszorg.

Wanneer : **vrijdag 9 augustus vanaf 18.30 uur**

Wat : welkomstdrank, soep, een uitgebreid buffet, een waaier van dessert.

Prijs: 45 Euro per persoon.

Plaats: **Sint Paulus**, Sint Pauluslaan 2, Westmalle

Inschrijven: voor 1 augustus

per mail naar: Tapori@hotmail.be

met overschrijving van 45 Euro per persoon naar:

rekeningnummer Solidariteitswerkgroep AZ Voorkepen : BE96 0016
1607 8705

Inlichtingen: Hilde Bruneel: 0474 74 42 70

Alvast van harte welkom en dank voor jullie steun aan het waardevolle project TAPORI.

3. 1 september 2024 Paulus Festijn !!!

De verticale ramen van de kerk krijgen hoog rendementsglas. Hiervoor is een groot bedrag nodig. Met een gezellig samenzijn willen we een stukje van dat bedrag samenbrengen.

Met een BBQ moet dat lukken !!!

BBQ 25€ aperitief en dessert zijn inbegrepen. **kinderen 15€.**

Wanneer? **Op zondag 1 september om 12 uur, na de gebedsviering van 11u.**

Inschrijven kan

- online via : www.st.paulus-mallezoersel.be Paulus Festijn
- of dit formulier in de bus van 't Pastorietje : **voor 20 augustus**

Paulusfestijn

Naam : Aantal volwassenen : Aantal kinderen:

De inschrijving is definitief na betaling aan VZW Sint Paulus BE19 4049 1163 1112
met vermelding Paulus Festijn



Hoever staat het met de vervanging van de verticale ramen?

Oorspronkelijk was er een bedrag voorzien van 78.670€. Maar er zijn wat kosten bijgekomen.

- een asbeststudie, 302€, (Er is gelukkig geen asbest in onze kerk.)
- verzekering tijdens de werken, 625€
- veiligheidsglas buitenkant, 5.134€. Oorspronkelijk hadden we onbreekbaar glas gevraagd aan de binnenkant van gebouw. Bij nader inzien is het toch beter ook buiten veiligheidsglas te voorzien.

De totale kost wordt zo 84.731€.

Daarvan is dankzij vele gulle bijdragen al 75.899€ gefinancierd.
Er moet dus nog 8.832€ gevonden worden.

De VZW Sint-Pauluscentrum, het Zaalte, wil dit bedrag, mits terugbetaling, voorschieten. We kunnen onze leveranciers dus zeker betalen.

We hopen dat toekomstige initiatieven, het Sint-Paulusfestijn, een concert, ... nog wat geld in het laatje brengen. Onze Gemeentebesturen hadden al een bedrag mondeling toegezegd. Maar met de verkiezingen in zicht, wou men het toekomstige bestuur niet met veel kosten belasten. Daarover is dus geen definitieve beslissing genomen. Dat bedrag kan dankzij uw hulp nu serieus verlaagd worden. Dus hopen we dat ook daar alles in orde komt.



Zangers gezocht.

Het Sint-Pauluskoor begint aan de voorbereiding van **Kerstmis**.

- We starten de repetities **op donderdag 1 augustus** om 19u45 in het Zaalte en repeteren elke donderdag.
- Op zaterdag 23 november komen we samen voor een koordag.
- Met Kerstmis zingen we de Kerstviering.

Zin om mee te doen? Alle zangers zijn van harte welkom.

Stuur een mailtje naar sintpaulusmallezoersel@gmail.com en we zorgen voor een plaats en partituren of

Loop gewoon binnen voor de repetitie op 1 augustus.

Agenda.

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.

Het Zaalte is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van elke maand. Volgende keer is dat op 4 augustus.

- vrijdag 26 juli

19u30. Zomerterras.

21u. filmvoorstelling "Wil"

- zaterdag 27 juli

18u. Eucharistieviering.

- zondag 28 juli

11u. Gebedsviering

12u. Bestuur Sint-Pauluskoor

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- donderdag 1 augustus.

19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst.

- zaterdag 3 augustus.

18u. Gebedsviering.

- zondag 4 augustus.

11u. Eucharistieviering.

12u. Het Zaalte is open voor het zondagsaperitief

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- maandag 5 augustus.

9u30. Repetitie Ad Infinitumkoor.

- donderdag 8 augustus.

19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst.

- zaterdag 10 augustus.

18u. Eucharistieviering.

- zondag 11 augustus.

11u. gebedsviering

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- maandag 12 augustus.

20u. Parochieteam.

- dinsdag 13 augustus.

14u. Ontmoeting.

- **donderdag 15 augustus** Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen
11u. Eucharistieviering.
- **zaterdag 17 augustus.**
13u. repetitie Afrikaans koor.
18u. Gebedsviering.
- **zondag 18 augustus.**
11u. Gebedsviering
13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- **maandag 22 juli.**
9u30. Paulusfestijn voorbereiding
20u. Parochieteam.

Tot volgende keer!!