

Brieven aan Sint-Paulus september 2024 1719

Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Zij antwoordden Hem: 'Johannes de Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.'

Daarop stelde Hij hun de vraag: 'Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?' Petrus antwoordde: 'Gij zijt Christus.' Maar Hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken. Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden.



Wegenwerken Antwerpsesteenweg N12

Momenteel zijn er werken aan de gang op de Antwerpsesteenweg tussen het centrum van Zoersel en het centrum van Westmalle. De fietspaden worden verbreed en worden afgescheiden van het autoverkeer. De baan is afgesloten voor alle verkeer.

Onze Sint-Pauluskerk blijft bereikbaar.

Zaterdag en zondag is de weg vrij voor het lokale verkeer.

Een vriendelijk telefoontje met het Agentschap Wegen en Verkeer leerde ons dat de werken onderverdeeld zijn in 3 zones. Wij zitten in zone 2. Het Agentschap geeft dag per dag informatie over afgesloten wegen, oversteekplaatsen, bereikbaarheid. We hebben ondervonden dat een bezoekje aan deze website veel problemen oplost:

[Lokale bereikbaarheid | Wegen en verkeer](#)

Dit is altijd mogelijk qua bereikbaarheid.

Vanuit Malle met auto en fiets. Vanaf het kruispunt van de Brechtststeenweg en de Antwerpse steenweg in Westmalle neem je de Oude Baan tot op het einde. Je draait de Wijngaardstraat links in. Op je rechterkant zie je een bedrijvencentrum. Vlak daarachter ligt een kleine asfaltweg. Die brengt je naar de Sint-Pauluslaan. Die draai je links in en je komt aan de kerk.

Vanuit Zoersel met de fiets. Je neemt de Andreas Vesaliuslaan en draait rechts de Jagersweg in. Je blijft die volgen tot het einde. Voor je zie je nu een fietspad dat naar de abdij van de Paters Trappisten leidt. Aan de abdij draai je rechts en onmiddellijk links. Je fiets nu aan de voorkant van de abdij en de Brouwerij tot je aan de Sint-Pauluslaan komt. Draai die rechts in en je ziet onze kerk.

Hopelijk blijft deze overlast tot een minimum beperkt. Men spreekt van 2 weken.



Brief van onze Bisschop Johan over het onderwijs.

De zomer heeft zon en warmte gebracht. Hopelijk mag dat betere weer nog even blijven duren, bij de opstart van het nieuwe schooljaar. Een nazomer, noemen we dat. Allen hebben zich klaar gemaakt om eraan te beginnen: leerkrachten, leerlingen, ouders, directies, schoolbesturen en vrijwillige medewerkers. Graag wil ik hen een mooie start van het nieuwe schooljaar toewensen. Geen schooljaar zonder zorgen of uitdagingen, wel een schooljaar zonder ongelukken of tegenwerking. Immers, de opdracht is al groot genoeg, zonder dat onnodige kopzorgen of kopstoten het werk komen verstoren. Een schoolbel is geen alarmbel.

De voorbije maanden ging geen dag voorbij zonder beelden op tv van gesneuvelde of gekwetste kinderen, met name in Gaza en Oekraïne. Tragische beelden over redeloos

geweld, zonder maat of reden, brutaal en nietsontziend. Geweld waarvan moeders, kinderen en jongeren de ergste slachtoffers zijn. Geweld dat veel mooie theorieën en toekomstbeelden volledig onderuit haalt. Geen klas uit het basis- of middelbaar onderwijs kan naast deze beelden en hun betekenis kijken. Wegkijken of vergoelijken heeft geen pedagogische zin.

Jawel, onze kinderen en jongeren krijgen kansen die vele kinderen niet krijgen. Ze zijn echt bevoordeeld tegenover de meeste van hun leeftijdsgenoten wereldwijd. De inspanningen die onze samenleving levert en de kansen die zij schept, met name in het onderwijs, verdienen de nodige waardering. Van ouders mag men terecht verwachten dat zij met twee handen deze kansen voor hun kinderen aangrijpen en ondersteunen. Ouders die ter wille van hun kinderen moeten vluchten uit andere landen of continenten, beseffen dit maar al te goed. Ons onderwijs is een verhaal om fier op te zijn. Met dank aan al wie daartoe bijdragen.



De komende weken zal over onderwijs nog stevig wat gediscussieerd worden, met name tijdens de Vlaamse regeringsvorming. Het is een debat dat allen aanbelangt. Immers, niemand kan het onderwijs voor zichzelf alleen opeisen. Het kan nooit de zaak van één opinie, één filosofie, één ambitie, één programma, één puntenstelsel of één netwerk worden. Van oudsher pleit de katholieke gemeenschap voor diversiteit en verbondenheid in het onderwijs, voor de verantwoordelijkheid en de keuzevrijheid van de ouders, voor de ondernemingskracht van het middenveld. We kijken uit naar een regeerakkoord dat deze visie op mens en samenleving ondersteunt, bevraagt en de nodige kansen geeft.

Deze zomer gingen in Parijs de Olympische Spelen door, nog tot 8 september zijn de Paralympische Spelen er aan de beurt. Een flinke groep Belgische atleten keerde al terug met een gouden, zilveren of bronzen medaille, of met een verdiende 'vierde plaats'. Vaak hoorde ik van commentatoren hoe jong deze sportlui begonnen met intensief te spelen of te oefenen, vaak al in de kindertijd. Het ware vroege roepingen! Iemand ontdekte hun talent in een vroeg stadium en gaf het alle

kansen. Misschien ligt daar wel de opdracht van het onderwijs: om al in een vroeg stadium goesting te wekken. ‘Goesting’: het is een beginterm, meer dan een eindterm. Wie weet, heeft ons onderwijs vandaag vooral behoefte aan zulke begintermen! De ‘goesting’ om er opnieuw aan te beginnen: dat wens ik alle scholen toe!

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen

Gebedsintentie van onze Paus.

Laten we deze maand het pastoraal werk onder de zieken gedenken.

De ziekenzalving is niet alleen een sacrament voor stervenden.

Wanneer de priester iemand benadert om hem/haar de ziekenzalving te geven, helpt hij die niet noodzakelijk om afscheid te nemen van het leven. Zo denken is alle hoop opgeven. Dan vind je het vanzelfsprekend dat na de priester de begrafenisondernemer komt.



De ziekenzalving is één van de “sacramenten van genezing, van heling”. Het geneest de geest. Als iemand erg ziek is, is het gepast de ziekenzalving te geven. Ook voor iemand die oud is, is het gepast de ziekenzalving te ontvangen.

Laten we bidden dat het sacrament van de ziekenzalving de kracht van de Heer mag geven aan hen die het ontvangen en aan hun naasten, dat het voor allen een zichtbaar teken van medeleven en hoop mag worden.

WEEK VAN FAIR TRADE VAN 2 TOT 12 OKTOBER 2024 OPENDEURDAGEN OXFAM WERELDWINKEL

De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die fair trade en fairtradeproducten in de kijker zet in heel het land. Zowel op nationaal niveau met een algemene campagne, als op lokaal vlak. Tijdens de Week van de Fair Trade kan je het diverse aanbod van fairtradeproducten ontdekken.

Zaterdag 5 en 12 oktober nodigt de wereldwinkel van Malle in Kasteellaan 12A iedereen tussen 10 en 16u uit:

je bent welkom voor een tas (h)eerlijke koffie of thee en je kan een chocolade-wikkel ruilen voor een tablet of een reep van twee nieuwe smaken.

Op die manier wil wereldwinkel Malle mensen motiveren om voor fair trade te kiezen; want met elke fairtradeaankoop geef je een kleine producent in het Zuiden de kans op een beter leven.

Als consument heb jij de macht om hun levensomstandigheden te verbeteren.

**‘STILTECIRKEL voor vrede’ Westmalle 28/9 - 26/10 - 30/11 – 28/12 2024
17u**

Van bij het begin van de oorlog in Oekraïne vindt elke laatste zaterdag van de maand om 17u een stiltecirkel voor vrede plaats bij het gemeentehuis van Malle.

Deze stiltecirkel is een kleine vorm van burgerlijk verzet om aan de mensen te laten zien dat er een ander wereldbeeld mogelijk is dan het individualistisch en oorlogszuchtig beeld dat constant op ons afkomt.



We voelen pijn bij al de gruwel in Oekraïne, Rusland, Congo, Gaza, Palestina, Ethiopië, Jemen, Somalië, Afghanistan en overal waar geweld overheerst.

Maar verbonden met elkaar geeft het ons de kracht om te blijven geloven in Vrede.

Toon dat jij ook opkomt voor een rechtvaardige en veilige wereld, voor élke mens en sluit je bij ons aan.

De stiltekring op 28 september valt op een speciaal moment, één week na de internationale dag van de vrede. Annemarie Gielen, bewegingswerker Conflictgebieden van Pax Christi, zal aanwezig zijn.

Agenda.

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.

Het Zaalte is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van elke maand. De volgende keer is dat op 6 oktober

- zaterdag 14 september.

13u. repetitie Afrikaans koor

18u. Gebedsviering.

- zondag 15 september.

11u. Gebedsviering

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- dinsdag 17 september.

19u. Charismatische vernieuwing.

- donderdag 19 augustus.

19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst.

- vrijdag 20 september.

7u. Installatie verticale ramen.

- zaterdag 21 september

7u. Installatie verticale ramen

18u. Gebedsviering.

- zondag 22 september

11u. Gebedsviering

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- donderdag 26 september.

19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst.

- zaterdag 28 september.

18u. Gebedsviering.

- zondag 29 september.

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- donderdag 3 oktober.

19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst.

- vrijdag 4 oktober.

9u. Conferentie over geloof.

- zaterdag 5 oktober.

18u. Eucharistieviering.

- zondag 6 oktober

11u. Gebedsviering

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- maandag 7 oktober.

9u30. Repetitie Ad Infinitumkoor.

Tot volgende keer!!