

## Brieven aan Sint-Paulus december 2024 1726

Maar de engel sprak tot hen: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk.

Heden is u een Redder geboren, Christus, de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.”

Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.”



### Kerst op Sint-Paulus

Het is een heel drukke kersttijd met verschillende lagen.

**In de kerk** was het één en al feestvreugde met druk bijgewoonde kerstconcerten door het Antwerps Philharmonisch koor en door Canzoenia.

Onze jeugd had weer alles gegeven om samen met pastoor Bart een zinvolle kerstavond te organiseren.

Op kerstdag was er de kerstviering, muzikaal ondersteund door de Pauluszangers/Sint-Pauluskoor. Een waar feest.

Honderden mensen hebben in deze diensten mee gevierd.

**In het Zaaletje** waren vrijwilligers aan het werk.

Ontmoeting zorgde er voor een feest voor meer dan 50 mensen. Een bezinning, een toneeltje, heel veel gesprekken en een lekkere 5-gangen-menu waren de ingrediënten.

Tijdens de receptie na één van de kerstconcerten mochten we kennismaken met de Poekoeks. Zij zorgden voor de bediening. Door te werken op diverse evenementen zamelen ze geld in voor lokale, kleinschalige goede doelen. Ze verlichten niet alleen het werk voor de organisatoren, hun aanstekelijk enthousiasme zorgt ook voor sfeer.

Kijk eens op hun website: [De Poekoeks](#)



**In het Pastorietje** staat een “kerstopstellingske” met gekregen of gevonden zaken.

Vrijwilligers van het Kempens Kastje hadden het vergaderlokaaltje volgestouwd met goederen.

“Wij van Kempens Kastje vzw zijn een team gepassioneerde enthousiaste mensen die zich met volle overgave en liefde inzetten voor mensen die het in onze maatschappij financieel niet gemakkelijk hebben.

Wat wij momenteel doen is alles wat wij binnenkrijgen aan donaties zo snel mogelijk sorteren, fotograferen, in onze facebook groep aanbieden om mensen te laten zien waar we mee kunnen helpen. Maar ook maken wij veel noodpakketten voor mensen die bijvoorbeeld door groeispurt van de kinderen zonder kledij in de juiste maat zitten, voor mensen die alles zijn verloren in een brand of mensen die plots in grote nood verkeren. Ook scholen doen reeds een beroep op ons. Voor hen maken wij regelmatig pakketjes voor kindjes die zonder aangepaste seizoensgebonden kledij naar school komen.”

Dit is hun website: [Kempens kastje VZW](#)

## Kerstwens: Vreemd volk

In het stalleke in Bethlehem was niemand thuis. Er was een koppel uit Nazareth, drie wijzen uit verre landen, en herders van we-weten-niet-waar.

Elk was bezig met zijn eigen “besognes”:

- het koppel uit Nazareth moest zich laten inschrijven in het bevolkingsregister,
- de drie wijzen waren begaan met de sterren en
- de herders weidden hun kudden.

Een pasgeboren kindje had hulp nodig. Plots vergat iedereen de eigen agenda. Zo klitte al dat vreemd volk samen. Dit was meer dan vrede. Het was verbondenheid, samenhang, menselijke warmte.

Dat alles wensen we jullie toe voor 2025.

Dat is ook wat de vrijwilligers die we hierboven opsomden en vele andere vrijwilligers doen: de eigen besomeringen regelmatig opzij zetten, samenklitten en bezig zijn met zaken die er echt toe doen. Dank.



Het Pastorietje ingepalmd door Kempens Kastje.

## Het kleine meisje Hoop kerstwens van onze bisschop

Hoop is als een klein meisje tussen twee grote zussen, Geloof en Liefde. De grote zussen staan te kijken op een hopeloos verwoeste stad. Ze lijken aan de grond genageld. Zus Geloof weet niet in wie ze nog kan of mag geloven. Zus Liefde bespeurt geen spoor van levende liefde meer. Zij staan er alleen voor, achtergebleven met hun kleine zusje. Niets of niemand wuift hen nog toe. Er zijn geen ogen meer om in te kijken. Waarom nog verder gaan? Naar wie nog gaan? Geloof en Liefde weten het niet meer. Ze laten de armen zakken. Alleen de zon speelt nog door hun verwarde haren.

Het kleine meisje Hoop is niet groter of sterker dan een pop. Ze heeft de hand van haar verstomde zussen even gelost en zich omgedraaid. Ze kijkt weg van de puinhoop. Recht in haar schoenen, zoals haar zussen. Zij heeft een gezichtje. Met twee zwarte ogen kijkt ze voor zich uit.



Alleen met haar krijg je oogcontact. En je weet het even niet. Is Hoop nog minder dan een kind, niet meer dan een pop? Is Hoop dan slechts een speeltje voor onschuldige kinderen? Moeten dan twee kinderen -zelf nog kleine meisjes- hun zusje Hoop redden uit de puinhoop van deze wereld? Waar zijn de volwassenen gebleven?

“Hoop is een klein meisje van helemaal niets, nog vorig jaar op Kerstmis geboren” schrijft Charles Péguy.

Binnen enkele dagen is het weer Kerstmis. De geboortedag van het kleine meisje Hoop. Meer dan deze foto heb ik niet nodig om de geboorte van Jezus te zien. Jozef en Maria: Geloof en Liefde bij elkaar. Ze zijn gaan schuilen in de velden. En Jezus:

hun kleine Hoop. Geen klein meisje, maar een kleine jongen. Even weerloos als een poppetje. Goed voor kinderspel, zullen velen zeggen.

Alleen: hij ademt en beweegt. Hij zoekt oogcontact. Daarom heeft hij zich omgedraaid, naar ons toe. Dat is Kerstmis: de Hoop weer in de ogen mogen kijken. Waar ligt Bethlehem? Met wat berekening en goede raad vonden de drie wijzen uit het oosten de juiste weg naar de geboorteplek van Jezus. En ze volgden een ster. Zo moeilijk kan het dus niet zijn om Bethlehem te vinden! Kijk naar de foto. Waar het kleine zusje Hoop je aankijkt, daar wordt Jezus vandaag geboren.

En neen, meestal vind je Hoop niet op leuke plekken. Hoop groeit vaak tussen puinhopen en ruïnes. “Ze houdt van wat nog niet is en wat zal zijn in de toekomst van de tijd en van de eeuwigheid” schrijft Péguy.

Dat is mijn kerstwens voor jou: dat je in ogen van Jezus even het kleine meisje Hoop in de ogen mag kijken. Zalig Kerstfeest!

+ Johan Bonny Bisschop van Antwerpen



Kerststal in de kerk en feesttafel voor Ontmoeting

## **Agenda.**

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.

Het Zaalje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van elke maand. De volgende keer is dat op 5 januari.

**- zaterdag 28 december.**

18u. Gebedsviering

**- zondag 29 december**

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

**- maandag 30 december.**

13u30. Kaartnamiddag

**- dinsdag 2 januari.**

14u. Pauluszangers bestuur

**- zaterdag 4 januari.**

14u. Repetitie Afrikaans koor

18u. Gebedsviering.

**- zondag 5 januari.**

11u. Gebedsviering.

13u30. Afrikaanse gebedsviering

**- maandag 6 januari.**

9u30. Ad Infinitumkoor repetitie

13u30. Kaartnamiddag

**- woensdag 8 januari.**

14u. Kring 12.

**- donderdag 9 januari.**

19u45. Repetitie Pauluszangers, voorbereiding Pasen en 60 jaar.

**- zaterdag 11 januari**

18u. Gebedsviering

**- zondag 12 januari**

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

**- maandag 13 januari.**

13u30. Kaartnamiddag

20u. Parochieteam

- woensdag 15 januari.
  - 14u. Kring 12.
- donderdag 16 januari.
  - 19u45. Repetitie Pauluszangers, voorbereiding Pasen en 60 jaar.
- zaterdag 18 januari.
  - 16u. voorbereiding vormsel
  - 18u. Gebedsviering met naamopgave van onze vormelingen.
- zondag 19 januari.
  - 11u. Gebedsviering.
  - 13u30. Afrikaanse gebedsviering.
  
- maandag 20 januari.
  - 13u30. Kaartnamiddag

**Tot volgende keer!!**