

Brieven aan Sint-Paulus februari 2025 1803

Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon: "Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst."

Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen; maar op uw woord zal ik de netten uitgooien."

Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe.



Opletten!!! Volgende zondag geen mis in de Sint-Pauluskerk.

Volgende zondag, 11 februari, is het de 2^e zondag van de maand. De 2^e zondag van elke maand is er geen mis in onze Sint-Pauluskerk. In de plaats daarvan is er de zaterdag ervoor, in dit geval **10 februari, een eucharistieviering om 18u.**

De Sint-Pauluszangers zorgen voor de muzikale omkadering.

Zangers gezocht.

Heb je zin om de wekelijkse vieringen mee op te luisteren? Dat kan met weinig inspanning. Je komt een half uurtje voor de viering naar de kerk en je kan mee aansluiten.

Als je op voorhand iets laat weten, dan zorgen wij voor de partituren.

sintpaulusmallezoersel@gmail.com Iedereen is welkom.

Staakt het vuren! Staat voor vrede!

Komt naar het grasveld aan het gemeentehuis van Malle!

We doen het weer. 22 februari is de laatste zaterdag van de maand. Dan vormen we om 17h een kring die openbreekt naar Oekraïne, Rusland, Gaza, Palestina, Congo, en zoveel plekken waar ze weer of nog steeds aan het vechten zijn.

Een kleine effort, een grote geste.

Komt even mee in stilte staan en geeft blijk van solidariteit met zoveel slachtoffers in deze wereld!

Heel welkom!



Schatten op zolder

Ons Zaalje heeft 2 zolders. We kregen de vraag wat er op die zolders staat.

De grootste zolder bestaat uit 2 delen.

Een deel ervan wordt volledig ingepalmd door toneelkostuums. Vroeger waren er groots opgezette Sint-Paulusfeesten met “revues”, optredens. Een aantal dames waren, onder leiding van Alice, kleermaakster die kleren en hoeden ontwierp en maakte, een heel jaar lang in de weer om voor de gepaste kledij te zorgen.

Toen een gordijnenwinkel in de buurt de deuren sloot, kregen zij de voorraad textiel. Zo konden zij zich jarenlang “uitleven”. Gevolg: vele rijen prachtig kostuums. Sinterklaas, kerst, clowns, koningen en landlopers, My fair lady, je kan het zo gek niet bedenken of je vindt er je gading.

Onze parochie, Ontmoeting, maar ook toneelgezelschappen en jeugdverenigingen maken er dankbaar gebruik van.

Het andere deel van de grote zolder is een nuttige “rommelzolder”. Je vindt er verlengdraden, lampen, bestek voor evenementen met veel volk, afwasbakken, planken,



De kleine zolder hebben we ingericht voor ons archief. Daar zijn veel ingemaakte kasten. Met een tafel en enkele stoelen is het een ideale plaats om in alle rust documenten te raadplegen. Er wordt meer gebruik van gemaakt dan je zou vermoeden. Hoe oud is de geluidsinstallatie? Waar liggen de waterleidingen? Hoe is de parochie ontstaan? Wat heeft Jos Verhaert voor Sint-Paulus gecomponeerd? Het antwoord op als die vragen, vind je in het archief.



In memoriam Margriet Gilops

Op maandag 3 februari had in onze kerk de uitvaart plaats van Mevr. Magriet Gilops, weduwe van Jozef Van Dyck. Zij werd geboren te Westmalle op 9 mei 1933 en overleed te Zoersel op 24 januari 2025.

“De eerste jaren kon zij genieten van het gewone leven van de natuur op den buiten. Margriet groeide op samen met broer en zus en de eerste jaren verliepen zonder problemen.

Dan volgden de oorlogsjaren; een moeilijke periode voor de meeste mensen. Na die periode en de tijd van naar 't school gaan, kwamen de jeugdijaren en van uit werken gaan.

In 1956 huwde ze met Jos Van Dyck en verhuisde ze van Den Akker naar den Brechtse steenweg. In april 1957 is Frank geboren. Margriet zorgde voor het huishouden, koken, de was en de plas zoals dat toen de gewoonte was.



De eerste jaren ging ze uit werken, zo werkte ze op de Phillips in Holland, bij de Loda in Westmalle waar ook haar broer Filip werkte en in 1962 verongelukte. Op een gegeven moment koos Margriet ervoor om gaan te kuisen, bij Mr. Adriaensen van de Kempen en Mevr. Pluym van de Pluma. Vele jaren heeft ze zich ingezet voor het welzijn van anderen.

De zee had ook een plekje in haar hart, tijdens het verlof met tante Olga naar Middelkerke en dat was genieten.

In 1988 de verhuis naar de Wilgenlaan en later kwam Frank in de Bremlaan wonen.

Toen Gunter de kleinzoon geboren werd was ze zo fier, hij was meer dan welkom. Eens Gunter wat groter werd kwam hij ook regelmatig naar de va en moe, het was ook niet zo ver. De mooie herinneringen uit Gunter zijn kindertijd, daar zitten zijn va en moe voor een groot deel tussen.

Margriet en Jos hebben 48 jaar lief en leed gedeeld.

Zoals vroeger normaal was heeft Margriet zich ingezet voor de huishoudelijke taken, de tuin kreeg de volle aandacht van de va. Margriet kon genieten om buiten te zijn in den hof, die steeds de nodige verzorging van de va kreeg.

2004 overlijden van de va en alleen verder in haar huisje, ze heeft zich kranig gehouden.



De laatste jaren was ze wat vergeetachtig, ze wist het niet altijd meer. Maar met familiehulp, nachtoppas en de nodige hulp en volle aandacht van Frank kon ze toch nog verder in haar huisje blijven tot die ongelukkige val, de breuk was wel goed genezen maar het leren stappen lukte niet meer.

Dan was Joosten de juiste oplossing waar ze nog 3 jaar de beste verzorging heeft gekregen. Echt zorg dragen voor mensen is eigenlijk ook houden van mensen. Zij was dankbaar en genoot van echte warme vriendschap en nabijheid. Genieten van kleine, eenvoudige dingen, zo willen we haar blijven herinneren.

Ze is op een vredige manier overgaan van uit dit aardse naar het hemelse paradijs waar ze met haar man Jos en de andere familie herenigd is.

Beste Margriet, we geven je terug aan de Schepper van het leven, je gaat wel weg maar je verlaat ons niet. In ons hart en in onze gedachten blijf je verder leven.

Agenda.

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.

Het Zaalteje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van elke maand. De volgende keer is dat op 2 maart.

- woensdag 5 februari.

14u. Kring 12.

- donderdag 6 februari.

19u45. Repetitie Pauluszangers, voorbereiding Pasen en 60 jaar.

- zaterdag 8 februari

18u. Eucharistievieringviering

- zondag 9 februari

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- maandag 10 februari.

13u30. Kaartnamiddag

20u. Parochieteam

- woensdag 12 februari.

14u. Kring 12.

- donderdag 13 februari.

19u45. Repetitie Pauluszangers, voorbereiding Pasen en 60 jaar.

- zaterdag 15 februari.

14u. Repetitie Afrikaans koor

18u. Gebedsviering.

- zondag 16 februari.

11u. Gebedsviering.

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- maandag 17 februari.

13u30. Kaartnamiddag

- dinsdag 18 februari.

18u. Charismatische vernieuwing.

- woensdag 19 februari.

14u. Kring 12.

- donderdag 20 februari.

19u45. Repetitie Pauluszangers, voorbereiding Pasen en 60 jaar.

- zaterdag 22 februari.

18u. Gebedsviering

- zondag 23 februari.

11u. Gebedsviering.

13u30. Afrikaanse gebedsviering.

- maandag 24 februari.
13u30. Kaartnamiddag
- woensdag 26 februari.
14u. Kring 12.
- donderdag 27 februari.
19u45. Repetitie Pauluszangers, voorbereiding Pasen en 60 jaar.
- zaterdag 1 maart
14u. Repetitie Afrikaans koor
18u. Gebedsviering lichtmis met doopkindjes.
- zondag 2 maart.
11u. Gebedsviering.
12u. Zondagsaperitief
13u30. Afrikaanse gebedsviering

- maandag 3 maart.
9u30. Ad Infinitumkoor repetitie
13u30. Kaartnamiddag

Tot volgende keer!!