

Brieven aan Sint-Paulus januari 2026 1901

En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.

Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.



Wij wensen iedereen een zaaaalige Kersttijd en een voorspoedig 2026.

Vieringen in 2026.

Vanaf 1 januari verandert er wat aan de vieringen in onze Sint-Pauluskerk!!

Elke zaterdag is er om 18u. een viering.

De 1^e zondag van elke maand is er een viering om 11u. De andere zondagsvieringen vallen weg.

Onze voorgangers, lectoren, vrijwilligers en het Sint-Pauluskoor doen er alles aan om van deze vieringen een zinvol gebeuren te maken.

Iedereen is welkom.

Kerstboodschap van onze Bisschop Johan.

Drie keer dit jaar lag er een boreling in het vondelingenluik van Moeders voor Moeders in Antwerpen. Pasgeboren kindjes van een mama en/of een papa

- die in paniek verkeren,
- die geen toekomst zien voor hun baby of het kindje in hun midden,
- die het ouderschap niet aankunnen of aandurven,
- die het sociale draagvlak missen of de mentale kracht om hun kind te omarmen,
- die op korte termijn geen andere uitweg zien dan hun kind uit handen te geven.

Het vondelingenluik als een laatste lege kribbe. Wie kan het menselijke drama peilen, dat achter die noodstop schuilgaat? Neen, niet ieder kind wordt geboren uit gedeelde liefde en verantwoordelijkheid. Jammer voor het kind en jammer en zijn mama en/of papa, want niemand is voor zo'n breuk bestemd of ertegen bestand. Integendeel. Een wieg hoort een plek van warmte en geborgenheid te zijn. Een plek van verrijzenis.



Zijn er wiegjes die leeg blijven? Ja, om tal van redenen. Het geboortepil in ons land en andere westerse landen blijft bijzonder laag. Ons leef- en werkpatroon bevordert geen grote kinderwens. Liggen onze normen, gewoonten of verwachtingen te hoog? Vermindert ons geloof en ons vertrouwen in de toekomst? Of sputtert de motor van de liefde waaruit kinderen worden geboren?

Enigszins tegen de stroom in vieren we op Kerstmis 'de dag van de kribbe' of 'de dag van het wiegje'. Veel is daar niet voor nodig: wat stro, een houten kistje, een witte doek en een warm licht. Geboorte heeft immers meer met armoede te

maken dan met rijkdom. Meer met eenvoud, dan met protocol. Meer met vertrouwen, dan met zekerheid. Zo werd Jezus op Kerstmis in een kribbe gelegd.

Blijft Jezus' kribbe wel eens leeg? Jazeker. Het overkwam mij nog niet zo lang geleden. Vorig jaar op kerstdag vergat ik het beeldje van Jezus in de kribbe te leggen. De kersttijd vloog voorbij. Toen ik midden januari de kerststal weer inpakte, vond ik het ongebruikte Jezusbeeldje. Het zat nog in de doos, gewikkeld in krantenpapier. Al die weken hadden Maria en Jozef (samen met de herders en de drie koningen) in mijn woonkamer naar een lege kribbe staan kijken. Zonder morren en zonder protest!



Het lijkt op wat Jezus vandaag overkomt in onze cultuur en samenleving. Zijn kribbe staat er wel, maar leggen we hem erin neer? Geven we hem de plaats die hem toekomt? Veel heeft hij in ieder geval niet nodig. Het mag sober zijn en zelfs rommelig. Neen, zonder Jezus zal de hemel niet luidop morren of protesteren. Wel zullen we op een lege kribbe blijven staren. Bijna onbewust. Zonder erg of gemis.

Of is dat juist Gods plek in deze wereld geworden? Een lege kribbe, een open wieg, een ongenoemde naam, een ongekend gezicht, een ongezien mysterie. Het getuigt in ieder geval van meer respect voor God om zijn wieg op aarde leeg te laten, dan om iets of iemand anders erin te leggen. Dat zou pas een leugen of een diefstal zijn. Liever een lege kribbe, dan een verkeerde god erin. Wat wens ik je dan met Kerstmis? Dat je het juiste kind in de juiste kribbe mag leggen! Geen paniek. Ze passen in elkaar: Gods kind en onze kribbe.

+ Johan Bonny

bisschop van Antwerpen

Gebedsintentie van onze Paus.

In memoriam Fred Verwulgen.

Op dinsdag 30 december had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Fred. Verwulgen, echtgenoot van Ann Rotthier. Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 29 augustus 1954 en overleed te Turnhout op 22 december 2025.

Fred was een gekende figuur in Malle. Zijn bankkantoor was niet alleen een gebouw om zaken te doen. Het was ook een ontmoetingsplaats. Daarbij was hij heel actief in het verenigingsleven en in zijn buurt.



Literatuur was een gegeven in zijn leven. Zo vulde hij zijn vrije tijd met lezen en zelf teksten schrijven.

Dat alles belette hem niet om veel aandacht te besteden aan zijn gezin. Humor was daarbij nooit ver weg.

“Paps, in de hemel staat een heel lange tafel en als er iemand bij komt zetten ze er gewoon een stoel bij.”

In gebed vertrouwen we deze veelzijdige man toe aan Ons Heer.

Gebed van onze Paus.

God van vrede, die door het bloed van Uw Zoon de wereld met Uzelf hebt verzoend, wij bidden vandaag voor christenen die te midden van oorlogen en geweld leven.

Mogen zij, zelfs omringd door pijn, nooit ophouden de tedere vriendelijkheid van Uw aanwezigheid te voelen, gesterkt door de gebeden van hun broeders en zusters in geloof.

Want alleen door U, en gesterkt door broederlijke banden, kunnen zij

- zaden van verzoening worden,
- bouwers van hoop op kleine en grote manieren,
- in staat om te vergeven en vooruit te gaan,
- om verdeeldheid te overbruggen,
- en om met barmhartigheid gerechtigheid te zoeken.

Heer Jezus, maak ons Uw instrumenten van vrede, zelfs daar waar harmonie onmogelijk lijkt.

Heilige Geest, bron van hoop in de donkerste tijden, ondersteun het geloof van hen die lijden en versterk hun hoop. Laat ons niet onverschillig worden en maak ons bouwers van eenheid, zoals Jezus.

Amen.



Verkiezing Kerkraad oproep (herhaling)

Een Kerkraad houdt zich bezig met het materiële luik van de erediensten. Het kan over kleine zaken gaan, zoals de aankoop van kaarsen of houtskool. Maar ook belangrijkere onderwerpen komen aan bod. Zo is onze Kerkraad eigenaar van het Kerkgebouw en de grond erom. Recent werden alle ramen vervangen en werd de verwarmingsinstallatie vernieuwd.

Onze Kerkraad werkt nauw samen met het bisdom Antwerpen en met de gemeenten Malle en Zoersel.

Om de 3 jaar wordt de helft van de Kerkraad verkozen. Een mandaat duurt 6 jaar.

Die verkiezingen hebben binnenkort plaats. In januari worden kandidaten gezocht. Als je interesse hebt of je kent iemand die belangstelling heeft, laat het gerust weten.

Hier komt de officiële tekst met de oproep voor kandidaten.

Oproep kandidaten voor de kerkraad

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 3 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Paulus te Malle - Zoersel (gemeenten Malle en Zoersel).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

- 1° rooms-katholiek zijn;
- 2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
- 3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Paulus betreft het de gemeenten Malle en Zoersel).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2026 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Paulus
ter attentie van Guido Rotthier
Sint-Pauluslaan 2, B-2390 Malle.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij. Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 7 februari 2026 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Paulus te Malle - Zoersel.

Opgemaakt op 15 december 2025 te Malle – Zoersel.

Agenda.

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.

Het **Zaaltje** is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van elke maand. De volgende keer is **op kerstdag 25 december.**

- zaterdag 3 januari

14u. Afrikaans koor repetitie

18u. Gebedsviering.

- zondag 4 januari.

11u. Gebedsviering.

12u. Zondagsaperitief

- maandag 5 januari.

13u30. Kaartnamiddag.

- woensdag 7 januari.

14u. Kring 12.

- donderdag 8 januari.

19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen.

- zaterdag 10 januari

18u. Eucharistieviering.

- maandag 12 januari

13u30. Kaartnamiddag.

- woensdag 14 januari

14u. Kring 12

- donderdag 15 januari.

19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen.

20u30 Sint-Pauluskoor. Algemene vergadering.

- zaterdag 17 januari.

18u. Gebedsviering.

- maandag 19 januari.

13u30. Kaartnamiddag.

- dinsdag 20 januari.

19u. Charismatische vernieuwing.

- woensdag 21 januari

14u. Kring 12.

- donderdag 22 januari.

19u45. Repetitie Sint-Pauluskoor. Voorbereiding Pasen.

- zaterdag 24 januari.

18u. Gebedsviering.

Tot volgende keer!!