

## **Brieven aan Sint-Paulus** maart 2026 1907

Ze brachten de ezelin en het veulen, legden er kleren overheen en Hij ging erop zitten. Zeer veel mensen spreidden hun kleren op de weg, anderen sneden takken van de bomen en legden die op de weg.

Zowel de menigte die voor Hem uitging als die welke Hem volgde, schreeuwde: "Hosanna, de Zoon van David. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel."



### **Vieringen met Pasen en de Goede Week.**

Met **Pasen, 5 april**, is er om **11u.** een **Paasviering in onze Sint-Pauluskerk.** Het Sint-Pauluskoor luistert die feestelijk op met muziek o.a. van Haendel.

We beginnen de goede week op

- **Zaterdag 28 maart om 18u.** Dan is er een eucharistieviering met **Palmwijding.** Het Sint-Pauluskoor brengt in deze Passieviering aangepaste muziek, onder meer van Gabriël Fauré en wordt daarbij ondersteund door orgel, hoorns en viool.
- Op **Goede Vrijdag, 3 april**, hebben we om **15u.** een **kruisweg** aan de kerk.

**Opgelet!! Op Paaszaterdag 4 april is er geen viering in onze Sint-Pauluskerk.**

**Onze Pastorale Eenheid zorgt daarnaast voor volgende vieringen:**

Op zondag 29 maart, Palmzondag eucharistie in de kerk Sint-Antonius om 11u..

De diensten van het Paastriduüm gaan allemaal door in de kerk van Sint-Antonius

**Witte Donderdag 2 april 2026 om 19u**

**Goede Vrijdag 3 april 2026 om 19u**

**Paaswake 4 april 2026 om 20u30**

## **Paaszondag 5 april 2026**

Eucharistievieringen

om 9u Sint-Laurentius Oostmalle

om 9u Sint-Martinus Halle

om 11u Sint-Antonius Zoersel

om 11u. Sint-Pauluskerk Malle



## **Nieuwe Kerkraad**

Een Kerkraad houdt zich bezig met het materiële luik van de erediensten. Onze Kerkraad werkt hiervoor nauw samen met het bisdom Antwerpen en met de gemeenten Malle en Zoersel.

Om de 3 jaar wordt de helft van de Kerkraad verkozen. Dat is nu gebeurd.

Onze voorzitter, Luc, besliste zijn mandaat ter beschikking te stellen en de fakkel door te geven. Luc, hartelijk dank voor alle inspanningen en voor de manier waarop je de ploeg inspireerde en blijft inspireren want geen mandaat wil niet zeggen dat je inzet zal verminderen. Wij zijn blij dat we beroep op je mogen blijven doen.

De nieuwe ploeg ziet er zo uit:

- Erik Bruyndonckx, penningmeester,
- Lut Janssens, secretaris,
- Harry Portier,
- Guido Rotthier,
- Stefan Willems,
- Rik Wyffels, voorzitter.

Beste Kerkraders,

Na onze vergadering van gisteren wou ik toch nog enkele woordjes tot jullie richten. Ik wil jullie van harte danken voor de fijne samenwerking van de afgelopen zes jaren. Een periode waarin we toch heel wat gerealiseerd hebben :

- Vervanging van de schuine glaspartijen en schrijnwerk
- Vervanging van de verwarmingsinstallatie
- Vervanging van de verticale glaspartijen en schrijnwerk
- Vernieuwing van de toiletten en installatie gehandicaptentoilet
- Gedeeltelijke vervanging van de verlichting
- ...



Al dit gerealiseerde werk is te danken aan de mooie teamspirit van onze ploeg, ieder volgens eigen mogelijkheden en talenten. We hadden nooit hoog oplopende discussies of onmogelijke patstellingen maar werkten harmonieus samen aan een gezamenlijk plan.

Het valt me zwaar dit alles in de steek te moeten laten maar ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe ploeg ook een nieuw elan kan vinden onder de vleugels van Rik. Een nieuwe toekomst wacht en die zal uitdagend zijn, niet in het minst door de evolutie in de Kerk met de vele herbestemmingen en nevenbestemmingen van kerkgebouwen. Dikwijls worden die beslissingen van bovenaf opgelegd of met weinig inspraak van de werkelijk betrokken partijen. In onze eigen Paulus overlegcultuur zal het niet gemakkelijk zijn om daar mee om te gaan.

Ik wens jullie alle succes toe met wijze beslissingen en mooie realisaties ! Zolang het me mogelijk is blijf ik jullie van op afstand volgen en indien nodig adviseren. Dankbare en hartelijke groeten,

Luc

## **In memoriam Frans Teunkens**

Op vrijdag 13 maart had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Frans Teunkens, echtgenoot van Denise Van Rompaey. Hij werd geboren te Halle (Zoersel) op 24 april 1928 en overleed te Malle op 6 maart 1928.

Frans was een man waar je op kon bouwen.

In de archieven van onze parochie zien we hem voor het eerst opduiken in het dagboek van Kapelaan Van den Eynde op 2 maart 1966. Onze kerk was toen nog niet gebouwd.

De volledige geschiedenis van Frans ga ik hier niet vertellen. Daar moeten we eens een aparte zondagmiddag met aperitief voor uittrekken.



Daarom enkele markante feiten.

Frans was aannemer en heeft het magazijn aan de kerk in de jaren '70 bijgebouwd. Daarover 2 anekdotes.

Een drietal jaren geleden hadden we tijdens een begrafenis problemen met de afwatering. Frans was toen al ruim in de 90. Hij wist ons haarfijn te vermelden hoe de leidingen liepen en waar de sterfputtekes lagen. Toen zagen we de fierheid van een stielman. Geld verdienen is één zaak, na 50 jaar een tevreden klant hebben, was voor hem zeker zo belangrijk.

3 weken geleden kregen we studenten-architectuur op bezoek. Onze Sint-Pauluskerk is beroemd in de architectenwereld. Een homogeen stuk architectuur uit de jaren 60, één plaats: deze kerk van Marc Dessauvage. Het magazijn dat later bijgebouwd was, interesseerde hen, tot mijn verbazing, ook. Ze zijn nog eens teruggekomen om alles op te meten en de gebruikte materialen te bekijken.

Frans heeft ook het Zaalte gebouwd. Ook daar was het fier over. “Als ge in de voegcement een deel van het water vervangt door melk, dan vriest het nooit kapot.” Van het resultaat kunnen we nog altijd genieten.



Het frietkraam. Tijdens de Sint-Paulusfeesten was Frans vrijwilliger voor het frietkraam. Vrijwilliger was voor hem niet enkele uren komen werken. Neen, hij zorgde voor alles: het kraam zelf, de sauzen, de patatten, het bakken en het bemannen van het kraam.

Het Zaalte op zondag na de mis. Frans had zijn vaste stek. De kop van de tafel aan de toeg met een tripel van het schap. Samen met Denise, pastoor Juul en diens zus Julia, later zijn er nog vrienden bijgekomen.

Iemand die het niet kende zou het een eretafel kunnen noemen, maar dat was het niet. Het was en ik citeer pastoor Juul “de tafel van de verloren schapen.” Iemand die nieuw in zijn eentje binnenkwam, werd onmiddellijk aangesproken en kreeg een plaats aan die tafel. Op die manier zijn er heel veel warme contacten ontstaan.

Lieve Heer, als je van Uw hemel en nog mooiere plaats wilt maken, laat dan Frans maar los voor het organiseren van een frietkraam en voor de tafel van de verloren schapen. Ge kunt er op bouwen.

## Kerkpoets oproep!!

Pasen nadert. Tijd dus om onze **Sint-Pauluskerk (Sint-Pauluslaan 2, Malle)** een poetsbeurt te geven. Het zware werk neemt Kina op zich. Kina is een welzijnsvereniging. Sociale tewerkstelling is één van hun activiteiten.

Maar het is altijd plezant om samen de handen uit de mouwen te stelen. Daarom deze oproep.

Als je zin hebt om een voormiddagje in een mooie omgeving een bijdrage te leveren, dan mag je gewoon binnenlopen.

We beginnen **op maandag 2 april om 9uur en we sluiten rond 12u. af.**

Iedereen is welkom.



## Agenda.

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.

**Vieringen.** Elke zaterdag om 18u. De 1<sup>e</sup> zondag van elke maand om 11u.

Het **Zaaltje** is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van elke maand. De volgende keer is met Pasen **op 5 april** om 12u.

- woensdag 25 maart.  
14u. Kring 12.
- donderdag 26 maart.  
19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen.
- zaterdag 28 maart  
11u. Uitvaart van Elsfrieda Damen.  
16u. 1<sup>e</sup> communicanten  
18u. Eucharistieviering met palmwijding.
- maandag 30 maart.  
Kerkkuis ramen  
13u30. Kaartnamiddag.
- dinsdag 31 maart.  
12u. Ontmoeting.  
20u. Sint-Pauluskoor bestuursvergadering
- woensdag 1 april.  
14u. Kring 12.
- donderdag 2 april.  
8u. Kerkkuis  
19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen.
- vrijdag 3 april. Goede vrijdag  
15u. Kruisweg.
- zondag 5 april. Pasen  
11u. Plechtige eucharistieviering  
12u. Aperitief in het Zaalje
  
- Dinsdag 7 april  
Driedaagse Kring 12 tot 9 april
- donderdag 9 april.  
19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pinksteren.
- zaterdag 11 april.  
18u. Gebedsviering.
  
- donderdag 16 april.  
19u45. Repetitie Sint-Pauluskoor. Voorbereiding Pinksteren.
- zaterdag 18 april.  
8u45. Vormsel voorbereiding  
18u. Gebedsviering. Int. Louis Van Deuren, Josée De Backer
  
- dinsdag 21 april.  
19u. Charismatische vernieuwing.

**Tot volgende keer!!**