

Brieven aan Sint-Paulus juni 2026 1912

Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: "Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?"

Jezus hoorde dit en zei: "Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars."



Bezinning bij Pinksteren – gedicht.

Soms is ons hart
een droge droogtevlakte
met aan de horizon
geen wolkje zacht licht
geen zweem van zalvende druppels
of een verstuivende regenboogmist

Geef ons een storm, o Geest,
een opschrikken door bliksemflitsen,
dood het zwijgen van ons hart
het donkere vertwijfelen
dat in angst ontspoot

Wij wankelen maar Gij omhelst ons
"sta recht, ge kunt het"
Laat dan Uw krachtig zalven ontstaan

zoals zoete tranen in onze ogen
bij het zien van onvervalst schoon

Violen strijken weer Uw naam
en zonlicht speelt over de toetsen van ons hart
Uw huis is eindeloos, o Geest.

LL



Pinksterboodschap van onze Bisschop.

Voor de viering van het vormsel draag ik meestal een rode kazuifel met grote vlammen in goudkleurige draad erop geweven. Het gewaad lijkt op een haardvuur. Kleuren die passen bij de Heilige Geest, bij Pinksteren en bij het vormsel.

‘Wat heb je nodig om vuur te maken?’, vraag ik soms aan de vormelingen.
‘Brandstof’, antwoordt een vormeling. Inderdaad. Iets wat vuur kan vatten of verspreiden, zoals papier, een kaars, droge takken, een houtblok, olie, benzine of zelfs gas, hoewel die laatste al voorbij de gevarengrens komen.

‘Wat heb je nog nodig?’

‘Iets om vuur te maken’, zegt een andere vormeling. Jawel. Een lucifer of een aansteker, of zelfs een sterk vergrootglas, als je het naar de zon keert, zoals we leren bij de scouts.

‘Is dat alles?’, vraag ik. ‘Wat is nog nodig?’

Aarzelend kijken de vormelingen naar elkaar. Tot iemand zegt, wellicht op aangeven van een catechist: ‘Zuurstof!’

Inderdaad, zonder zuurstof raakt geen vuur op dreef. Of dooft het snel weer uit. In elke sacristie hangt wel een kaarsendover: een kleine metalen kegel op een houten steel,

waarmee men de paaskaars kan doven. Even de kegel bovenaan de lange kaars zetten, de zuurstof afsluiten en de kaars gaat uit.

Het brengt ons bij wat gebeurt op paasavond. Jezus is opnieuw bij zijn leerlingen, nu als de verrezen Heer. Wanneer alles is gezegd, ademt of blaast hij over hen, en zegt daarbij: ‘Ontvang de Heilige Geest.’ Het is Jezus’ laatste geschenk aan zijn leerlingen, vooraleer hij hen verlaat. Hij blaast zijn adem over hen heen. Zijn heilige adem, zijn Heilige Geest, recht uit zijn eigen hart en longen. Onzichtbaar en toch levensnoodzakelijk. De leerlingen hebben voldoende onderricht gekregen, ze weten wat het evangelie inhoudt, ze weten wat hun te doen staat, ze zijn er klaar voor. Maar hebben ze wel voldoende adem om het vol te houden? Riskeert hun kaars niet snel te doven wegens zuurstofgebrek? Opdat zijn vuur in ons zou blijven branden, ook in tijden van storm of vertwijfeling, schenkt Jezus ons ook zijn Heilige Geest.



Trouwens, in de geloofsbelijdenis zeggen we over de Heilige Geest: ‘die Heer is en het leven geeft’. In het Latijnse credo: ‘Dominum et vivificantem’. Het is een wondermooie uitdrukking. De Geest is degene die ‘leven geeft’: die het leven wakker schudt, die het leven tot leven brengt, die het leven een tweede of derde kans geeft, die het leven rechtzet uit verval of dood, die het leven weer pittigheid en vreugde geeft. Kortom: die maakt dat onze kaars niet voortijdig uitdooft.

De Geest is echter niet te koop. Hij is geen loopjongen of kamerknecht. Hij is geen onderhorige, zelfs niet van de heiligste personen of instellingen. Hij wordt niet door anderen gestuurd of bevolen. Hij is Heer, zoals God Heer is. Hij beweegt zich vrij en zelfstandig, hij waait wanneer en waarheen hij wil. Hij weet waarom of waartoe hij zijn gaven uitdeelt. Daarom is de Geest ook altijd onvoorzien en onvoorspelbaar. Wie hem probeert te vatten, is hem al weer verloren. Wie hem wil ontlopen, botst tegen hem aan. Wie hem vreest te verliezen, komt hem weer op het spoor. Wie meent dat enkel lichamen leven geven, kan van de Geest nog wat leren!

Wat wens ik met Pinksteren? Dat de Geest ons vuur mag aanwaaien, hij ‘die Heer is en het leven geeft’.

+ *Johan Bonny, bisschop van Antwerpen*

In memoriam Arlette van Hullebusch.

Op vrijdag 22 mei had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Arlette van Hullebusch, echtgenote van Jozef Lauryssens. Zij werd geboren te Westmalle op 7 november 1941 en overleed er op 16 mei 2026. Arlette was vroeger lid van het Sint-Pauluskoor. We konden ook op haar rekenen voor vrijwilligerswerk.

“Weet je nog van toen ?

- Van een zoon die in de dakgoot zat ?
- Van die eerste kleinzoon die gewoon met de rest mee werd groot gebracht ?
- Van John Denver en Nana Mouskouri en ABBA, van Funiculi Funicula, van Lutgard Simoens op zondagavond ?
- Van de baldadigheden en stommiteiten van je kinderen ? Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen...
- Van het dansen op familiefeesten ?
- Van koken en eten, van het verwennen van je studerende zonen

Er is nog zoveel ‘van toen...’



Maar er is ook missen...

- We gaan die prachtige verjaardagskaartjes missen
- Nooit meer de handgeschreven boodschappenlijstjes
- Ja zelfs die prikzoenen bij een onverwacht bezoek
- Nooit meer van: geef Marijke, Evelien, Wendy, Nele... een dikke knuffel
- Nooit meer de onbaatzuchtige moederkloek die alle kuikentjes, ook de nieuwe, in haar hart sloot, en van eten voorzag...

Maar in het missen zitten ook de herinneringen. Aan kleine dingen :

- je stem, je lach, hoe je iedereen welkom liet voelen, aan ‘ochotjummenas’

Ma,

je zei altijd : onze lieve heer geeft ons wat we dragen kunnen. En ook : de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen (nee, ik denk niet dat dat een politiek statement was). Wat was JIJ een sterke vrouw !

En ondanks al die lasten, behield jij – en bij uitbreiding de hele familie – een geweldig groot en open hart. Dank je ! Duizendmaal dank je !! Ik kan alleen maar hopen dat wij met zijn allen dat stukje hebben meegekregen. Het goede voorbeeld hebben we alvast gezien. Oh ja... en de koppigheid..., dat staat buiten kijf, DAT zit ontgensprekelijk al in ieder van ons.”

In dankbaar herdenken, vertrouwen we deze moeder toe aan Ons Heer.

Concert van Carpe Diem van 6 juni afgelast.

Door ziekte van de dirigent kan het concert: “Klassiek met een knipoog” van Carpe Diem, voorzien op zaterdag 6 juni in onze Sint-Pauluskerk, niet doorgaan.

We hopen snel met alle betrokkenen, in goede gezondheid, nieuwe afspraken te kunnen maken.

Agenda.

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.

Vieringen. Elke zaterdag om 18u. De 1^e zondag van elke maand om 11u.

Het **Zaaltje** is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van elke maand na de mis van 11u.. De volgende keer is dat op 7 juni.

- donderdag 4 juni.

19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst.

- vrijdag 5 juni.

13u. Uitvaart Paula Daem

- zaterdag 6 juni.

18u. Eucharistieviering.

- zondag 7 juni.

11u. Gebedsviering

12u. Zondagsaperitief in het Zaaltje

- dinsdag 9 juni.

14u. Ontmoeting.

- woensdag 10 juni.

20u. Bestuursvergadering Sint-Pauluskoor.

- donderdag 11 juni.

19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst.

- zaterdag 13 juni.

10u. VZW Sint-Pauluscentrum vergadering

18u. Eucharistieviering.

- **dinsdag 16 juni.**
19u. Charismatische vernieuwing.
- **donderdag 18 juni.**
19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst.
- **zaterdag 20 juni.**
18u. gebedsviering
- **donderdag 25 juni.**
19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst.
- **zaterdag 27 juni.**
18u. Gebedsviering.
- **zondag 28 juni**
16u. Doopsel van Renée Diliën

Tot volgende keer!!